

BB

NR
54

PRIJS: f15,25
BELGIË: f109



BATMAN



DE
DESTROYER



Batsignalen

Hallo, allemaal

'Destroyer' is de titel van het nieuwe driedelige Batman-verhaal dat in dit nummer begint. Misschien is het jullie opgevallen dat de architectuur van Gotham de laatste nummers opvallend anders is. Daar zit een verhaal aan vast. Batman-redacteur Denny O'Neil was erg onder de indruk van de decors die ontwerper Anton Furst voor de eerste Batman-film had gemaakt. In een opwelling vroeg hij Furst of hij niet eens een portfolio wilde maken met tekeningen van Gotham City. Tot zijn grote verbazing zei Furst ja. Toen de platen op de Batman-redactie aankwamen, was men zo onder de indruk dat Denny besloot dat Gotham City er voortaan zo uit moest gaan zien. Hij instrueerde zijn schrijvers en tekenaars en het resultaat is op de volgende pagina's te bewonderen.

Oorspronkelijk vond dit verhaal vóór Batman 51 en 52 plaats. Vandaar dat jullie in dit nummer de terugkeer zien van Batman-tekenaars 'extraordinaire'¹ Norm Breyfogle en Jim Aparo (in het volgende nummer). Tevens maken jullie kennis met nieuwbakken tekenaar Chris Sprouse, die deel twee van 'Destroyer' tekent. Waarom hebben er zo veel tekenaars aan dit ene verhaal gewerkt, zul je je misschien afvragen. Zo iets komt nu niet bepaald de eenvormigheid in stijl ten goede. Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt. De reden is dat het een cross-over-verhaal is dat in drie verschillende Batman-series verscheen. Toentertijd was Norm Breyfogle nog de vaste tekenaar van Batman (nu tekent hij 'Shadow of the Bat') en Jim Aparo van Detective Comics (nu Batman). Chris Sprouse deed het deel dat in 'Legends of the Dark Knight' verscheen. Momenteel is hij de tekenaar van de nieuwe DC-serie 'Legionaires'. Een uniek samenwerkingsverband zou ik zo zeggen. Maar welk deel is nu jullie favoriete deel?

Voor voetbalfans en comicfanaten zijn transfers altijd een hot item. Zo weten we dat Dennis Bergkamp Ajax aan het eind van het seizoen gaat verlaten. Maar hoe zit het met het creatieve Batman-team. Zijn er nog belangrijke wissels? Jazeker. Ten eerste is Norm Breyfogle na zijn maandenlange afwezigheid weer terug op het Batman-nest, en gaat weer 'Shadow of the Bat' tekenen. Aan de andere kant houdt Michael Netzer het tekenen van Detective Comics voor gezien en geeft zijn potlood aan Graham Nolan. Hem zien jullie binnenkort in actie. Tom Lyle zien we voorlopig niet terug, vrees ik.*

Naar het zich laat aanzien, gaat hij Spider-man tekenen voor Marvel. En dat is goed nieuws voor fans van Spidey. Voor ons staat het echter gelijk aan overlopen van Feyenoord naar Ajax of vice versa! Anyway, in Legends 46 begint een nieuwe verhaallijn door Doug Moench die het fantastische Batman-verhaal 'Prooi' schreef (Special 13 en 14), waarin Batman, geholpen door Catwoman, het op

moest nemen tegen psychiater Hugo Strange en de Nachtgesel. Ditmaal is Catwoman weer van de partij en hun tegenstander is deze keer... Catman! Tekenaar is Russ Heath. Maak je borst alvast maar nat, want het zal er heet aan toegaan. Dat is ook het geval in de volgende Batman Special. In nummer 17 was de trouwpartij van commissaris Gordon en Sarah Essen het hoogtepunt. In de nieuwe Special kun je de gewelddadige confrontatie lezen tussen Batman en... Predator! Dat mag je niet missen. Evenals het volgende nummer van de ont-knoping van 'Destroyer'. Met als extraatje vier platen van Gotham City, getekend door Anton Furst! Tot de volgende keer,

Michel Nadorp

*) In Nederland hebben we echter Toms werk nog te goed uit Robin III.

OVER NAAR DE BRIEVEN:

Hallo, Michiel

Mijn schrijven is veroorzaakt door een voor mij - en waarschijnlijk vele andere Marvel-fanaten - nogal onthutsende brief van J.A.M. Roodnat in Batman 53. Ik ben het met hem eens dat de serie Batman niet te veel 'bovennatuurlijke verhalen' mag bevatten en dat Batman naast Superman een 'nutteloos obstakel' lijkt, maar wanneer hij beweert dat Batman sprekend lijkt op Punisher, krab ik toch eens even in mijn haren. Okay, ze hebben veel overeenkomsten, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat Batman iemand met een M-16 aan flarden schiet, omdat hij een revolver op zich gericht krijgt! Daar komt nog bij dat Punisher naar wraak zoekt en Batman naar gerechtigheid.

Na deze kleine rechtzetting kunnen we verder gaan naar het volgende punt: het plaatsen van Batman-verhalen achterin de strips van J.P. Nee, sorry, ik vind niet dat dat kan. Marvel is Marvel en D.C. is D.C., een mix-up zou alleen maar verwarring brengen bij de jongere lezers en de beginnende verzamelaar.

J.A.M. Roodnat pleit voor het winnen van klanten bij J.P., en het liefst bij de lezers van Spiderman, omdat, en ik citeer, "de lezers van de achterlijke X-strips te veel kicken op a-realistische, bizarre, ongeloofwaardige flutverhaaltjes en om die reden Batman niet echt kunnen waarderen." Deze uitspraak getuigt alleen van het feit dat hij van anderen verlangt wat hij zelf niet kan, namelijk het waarderen van een ander genre comics. Nu, ik ben zo'n lezer van de 'achterlijke X-strips', en ik ben het niet eens met de bewering dat de verhalen van de X-mannen geen inhoud hebben.

Lees verder op cover 3...

De DESTROYER

DEEL EEN

Twée steden in één



Bob Kane: schepper
van Batman

Copyright © 1993 DC Comics Inc., New York. DC Comics Inc. A division of Warner Bros. A Time Warner Company. Authorized Dutch edition published by BALDAKIJN BOEKEN b.v., Naarden.
Printed in Hungary. Oorspronkelijke uitgaven: Batman 474 + Legends 27, Baldakijn 93-12.

Het kostte 180 man drie maanden om het Murray Building te bouwen. Tijdens de bouw stierven er zeven.

Veertig jaar lang waren de grinmige muren en kleine kamers een thuis voor een steeds wisselende groep armsten van Gotham...

Een hoge prijs voor een betonnen doos zonder ziel.

MURRAY BUILDING

WHOOOF

Tot tenslotte de klinkme, smerige geur zelfs hen eruit dreef. Alleen kakkerlakken en ratten wonen er nog.

Er was slechts acht pond explosieven nodig, op strategische plaatsen bevestigd, om het hele gevaarte neer te halen...

RUMMMBBB



Boven de stal omhelst de
wintermaan een zwijgende
schaduw...



Achterkant
gedekt. Tijd voor
actie...

Huhhhh..!

Moet ontzettend
voorzichtig zijn. Mag Zeko
geen kans geven het bewijs
te vernietigen!

Wat...?!

Norman Rockwell
LEEFT, hé?

CRASH!





U bent een genie,
Mr. Zekol Ik zie
geen verschil

U had een
ECHTE schil-
der moeten
worden!



Geen eigen stijl,
Lefty. Dat is het
probleem.

Maar ik heb
niks te klagen.
Als we dit produk-
tietempo volhou-
den, hangen er bin-
nenkort meer Zeko-
vervalsingen aan
de muren dan er
originele Rock-
wells zijn!

Pak die
maar in.

Heb je de
veiliglijsten al
nageplozen,
Henks?

Doe geen moeite.
Die heb je niet
nodig!



De BATMAN..!

Snel, weg
hier!

Henks,
verbrand die
doosiers!



ZWEEEEEEEE

Niks ervan! De
politie heeft ze nog
nodig!



YANK!



BOOT!

Hinghl!





* Zie Redactioneel Batman 51.



Smiley's is gebouwd in de tijd van de flower power. Toentertijd de grootste winkel in heel Gotham.



Rechte lijnen... scherpe hoeken... vierkante dozen...





RUM MBBLLLLLLL

SMILEY SUPER CT

Hu-huu-
HUUUHHI

H-Het opijt me,
ik wou... niemand
kwaad doen!

VRRMM

ROARR

... alle wagens naar
de oude Smiley-su-
permarkt! Er is een
tweede explosie ge-
nield...

Net als het Murray Building... eerste klas vakwerk...

SMILEY SUPER STORE

Behalve wat die arme kerels betreft!

Ik had het tegen Essen over terroristen... maar dat klopt niet meer. Dan zouden er eisen zijn gesteld.

Het begint nu verdacht veel op oplichting van de verzekering te lijken!

Eens kijken wie de eigenaars zijn...

Beide gebouwen zijn van STEWART GREEN... die heeft ook een tent op Madison...

"Tijd voor harde aktie!"

GREEN'S Club

SKREEEE







Instinkten en reflexen die
in lange jaren zijn opge-
bouwd redden hem ook nu
weer...







Zijn jullie
hier klaar mee?
Bedankt.



Toch geen
wrok, hoop
ik?



Houd een oog
je op de wagen,
hè?

Als hij moet
denken, sluikt
hij de nacht
in...

PAF

Versterkte zintuigen...
spinnewebben verdren-
gen door de heldere
lucht... hij kan zich op
het probleem kon-
centreren.



CHNK

Er zijn drie gebouwen ver-
woest. Alle drie vakwerk. De
dood van die zwervers was...
per ongeluk.



ZWE

Weet hij de REDEN...
dan weet hij ook WIE.

Dus... waarom
blaast iemand een
gebouw op dat
toch gesloopt gaat
worden? Dat is
toch nutteloos?

Geld: kenne-
lijk niet.
Wat DAN?

WIIP
CHAK

Wat zei Zeko? "We
doen het niet voor het
geld..."

".. we doen het
voor de kunst!"





Een **ANDER**
Gotham.

Een oudere stad, vol grillige
bochten en hoeken... een vergeten
stad, die overschaduwd is ge-
weest, verstikt door de flatgebou-
wen van de twintigste eeuw.





Het is een absurd idee...! Maar het gevoel in zijn maag dat hij heeft leren vertrouwen, zegt hem dat hij op het goede spoor zit.

De architectonische gegevens die hij wil uitpluizen zijn te oud om in een data-bank te zijn opgeslagen. Maar er is één plek waar informatie te vinden is die teruggaat tot Gothams ontstaan.



Hij kan natuurlijk een ekskuus verzinnen en volkomen legaal naar binnen gaan als **BRUCE WAYNE**.

Maar als hij gelijk heeft, loopt er een **GEK** over straat met zakken vol explosieven. Er zijn al twee doden gevallen...





Zelfs om vier uur 's ochtends
glinstert het Wayne Tech
Building, omdat het glas en
staal al het licht uit de
slappende lanen eromheen
weerspiegelen.

Het torent hoog de
lucht in. Trots, kil,
onpersoonlijk.

Over precies negen
minuten is het een
ruïne.

Onder de straat, in de kelders,
is een eenzame, vastberaden
man net klaar met de plaatsing
van genoeg explosieven om het
gebouw als een kaartenhuis
ineen te laten storten.

Drie verdiepingen hoger doorzoekt
een andere, even vastberaden man
dokumenten van bijna een eeuw
oud, zonder te weten dat hij zich in
een dodelijke val bevindt.



De
DESTROYER

DEEL TWEE

SOLOMON

Tekst - Denny O'Neill, met speciale dank aan Beth Reuter *
Tekeningen - Chris Sprouse &
Bruce Patterson * Kleur - Steve
Oltin * Vertaling - Rob v. Eijck *
Lettering - BeauType * Ned.
productie - Garv. Mounik * Ned.
eindredactie - Ans Loos



Voor hij begint met het lezen van de honderden pagina's die hij in zijn geheugen moet prenten, neemt hij even pauze om zich te concentreren, om zich voor ogen te stellen wat precies zijn taak is.

Het begon met de verwoesting van enkele gebouwen in het centrum van Gotham. Er was geen duidelijk motief...

... nadat de mogelijkheid van verzekeringsfraude uitgesloten bleek.

Ik begon me af te vragen of de dader misschien een esthetisch doel heeft... misschien BEVIELEN de gebouwen die hij verwoest heeft hem niet.

Misschien ligt het antwoord hier...

... in dossiers die niemand ooit in de computer heeft willen zetten... Informatie die teruggaat tot de oorsprong van de stad in de tijd van de Burgeroorlog...



Dit is de man die het moderne Gotham heeft geschapen... rechter Solomon E. Wayne, mijn overgrootvader. Hij kwam oorspronkelijk uit Boston...

... met een graad in Harvard, een benoeming als rechter, en een reputatie van meedogenloosheid...



Schuldig!

Dertig dagen
de gevangene
in.

Maar rechter...
het is niet eerlijk,
ik heb niks GE-
DAAN...

... alleen maar dit
ventje een beetje
geolagen.

Zoals ik zei:
echuldig.

Jij verdomde
smee...





Bent u nog van plan uw plicht te doen, agent?

Zeker, rechter Wayne, zoals u wilt.



De bijbel en het wetboek... met die twee blijft geen probleem onopgelost.



En JIJ, Cyrus Pinkney, kom eens hier bij de haard

Maar het is zo warm, het is juni...



Onzini Warm vuur is altijd aangenaam.

Waarom sloeg hij je?

Omdat ik de waarheid vertelde. Ik zei dat hij dom was en stonk.



En dat nam hij je kwalijk. Nou, dat verbaast me niets.

Wat doe je voor de kost, Pinkney? Schoolmeester of zo?



Ik ben architect, meneer.

Zo. En waar zijn de voorbeelden van je kunde te bewonderen?



Alleen hier, in mijn schetsboek. Want ik heb nog geen enkele opdracht mogen ontvangen.

Op het moment waarop ik het werk van het jonge genie onder ogen kreeg, wist ik dat ik mijn levensdoel had gevonden.

Dat schreef Solomon aan zijn aanstaande vrouw. Samen met die brief stuurde hij haar een kopie van een toespraak die hij zes maanden later hield voor de vereniging van handelaars in onroerend goed...

At the moment I found
you the young genius
and I knew I
had found my life's
work. As much as a wife
and partner I had found
a stronghold! A fortress
of wisdom against the
wilderness of the world.
Wherein we may nurture
the gift of civilization
together.

... want wat is een stad,
heren? Een heiligdom! Een ver-
sterking! Een fortl Een bolwerk
tegen de goddeloosheid van
de wildernis...

... waarin we de verworvenheden
van de christelijke beschaving
koesteren...

... en beschermd zijn
tegen de barbarij die in de
ongetemde natuur op de
loer ligt.

Maar hoe bouwen we een ge-
gelijke plek? Waar vinden we
raad bij onze pogingen?



HIER, heren, in de vooruitziende architectonische blik van de sublieme kunstenaar...

... CYRUS PINKNEY



Rechter Wayne, ik ben amper naar school geweest, maar ik weet wat mooi is en wat niet. En wat u laat zien, is dat NIET.

U hebt recht op uw eigen mening, hoe achterlijk ook.



Ik zeg u, heren, dat Gotham eens de hoofdsteden van Europa in de schaduw zal stellen. Eens zullen de gebouwen van Gotham in de hele wereld beroemd zijn...



Daar heeft hij gelijk in gekregen. En dit lijkt me een willekeurige verzameling knipsels uit vaktijdschriften uit die tijd...

BEDOMPT EN DEFRIMEREND
met een troosteloze, sombere gevel

ONTWERPEN VAN PICKNEY

...eenvormigheid als maatstaf in staal en beton...

...alsof de krochten van de onderwereld zich hebben gewron-gen

A panel showing Batman in a dark library, looking down at a desk with papers. The room is filled with bookshelves.

Pfoe. Die laatste was echt van streek. En al die anderen zijn het in grote lijnen wel met hem eens.

Toch had mijn voorvader, de oude Solomon, niet helemaal ongelijk. Hij kocht het centrum van Gotham op, steunde Pinkney's carrière en werd de rijkste man van...



De explosie klinkt gedempt...

A panel showing Batman crouching on a dark ledge, looking towards the right. The background is dark and indistinct.

... nauwelijks hoorbaar op de derde verdieping. Maar Batman weet direct wat er gebeurt en...

A panel showing the facade of a building with a large doorway. A cloud of smoke or dust is rising from the entrance.

... op hetzelfde moment dat de fundamenteën beginnen te bezwijken...

A close-up panel of Batman's face, looking upwards with a determined expression.

... beseft hij het gevaar en weegt hij de mogelijkheden tegen elkaar af.

Ik heb maar een paar seconden. Lang niet genoeg om via de trap beneden te komen. Als ik door het raam ga, kom ik op...



... beton terecht en krijg ik
alle brokstukken over me
heen.

Maar één kans. Het gebouw zal
naar binnen toe instorten, dus
blijft de lift....



... nog een seconde of
tien intact. Mijn mantel
beschermt mijn han-
den...



... als ik langs de
kabel glijd...



... naar de keiders. De nood-
generatoren
voor de com-
puters staan
in een ver-
sterkte bun-
ker...



... die een aard-
beving kunnen
weerstaan...

UNGHHH..J





Hij heeft een terminal in de beurs
net zolang gestoord tot een beambte
de boodschap herkende...



Ze halen
hem naar
boven!



Eh... hallo,
mensen.

Waynel

... en hoe WEET u dat
daar iemand onder
zit, commissaris?



Waar zijn je
kleren?

Die ben ik blijkbaar
kwijtgeraakt.

Wie hij ook is, hij heeft
via een ondergrondse telefoonlijn
die met een computernetwerk is
verbonden een boodschap in
morse weten te sturen.

Eerlijk gezegd,
kan ik me nauwe-
lijks iets herinneren.
Alleen een gewel-
dig lawaai.



Ik was op zoek naar een plek om wat kaas op te bergen die ik in Parijs heb gekocht. Bij mij thuis is alles vol, en hier staat een ijkast...

U hebt een bericht in morse gestuurd...



Oh, ja? Nou, dat was slim van me, hè?



... mijn kostuum in het riool gegooit. Dat zal...

... nu wel ergens in de oceaen drijven. Het leespaar-de me veel vragen.

En meer-muizen houden niet van daglicht, nietwaar?

Heeft uw onderzoek nog bruikbare informatie opgeleverd?

... maar om kunst en obsessies. Onze verwoester is even geobsedeerd door Pinkney's werk als de oude Solomon Wayne. En hij is explosieven-expert... een erg goede.

Dat verschaft ons een paar uitgangspunten. Ik heb in de...

Sporen? Nee. Maar ze hebben wel een bepaald idee versterkt. Alfred, het gaat hier niet om geld...

... militaire dossiers in het stadshuis gekken...

Een hoogst illegale daad. Solomon Wayne zou het u kwalijk nemen.

Solomon Wayne zou me opgehangen hebben. Maar ik moet levens redden, dus moest ik het doen.

De computer is er nu bijna klaar mee.

Hier is onze kandidaat...

NAME: SINCLAIR, ANDRÉ
DOB: 5/24/61
HAIR: BLONDE HT: 6'1"
EYES: BLUE WT: 190

... ANDRÉ SINCLAIR. Heeft architectuur gestudeerd aan de Gotham-Universiteit, een proefschrift geschreven over Cyrus Pinkney...

... en werd toen kikkvorenman bij de marine.

In de dossiers van de marine kunnen we niet komen... dat zou ons uren kosten... maar het gebruik van explosieven maakt onderdeel uit van de opleiding tot kikkvorenman.

We kunnen veilig stellen dat Sinclair weet hoe hij explosieven moet gebruiken.

Hij is vier jaar geleden uit de dienst ontslagen. De volgende vraag is, dunkt me: waar heeft hij al die tijd gezeten?

Daar kunnen we wel een antwoord op krijgen. We bellen morgenochtend Dean Freeberg op, van de afdeling architectuur van de universiteit.

Zal ik uw grijze pak klaar leggen? Of gaat u morgen naakt?

Rechte lijnen... scherpe hoeken... vierkante dozen...

NKO

GOYARD
POLICE

De stad is gek
geworden.

ERGER dan gek.

Slecht.

Een Duivels-
gebouw.

Dat moet naar
beneden.



En als dat gebeurd is,
staat DIT er weer...
dit meesterwerk.



Jazeker. Sinclair is nogal
berucht in de wereld van de architek-
tuur. Noem zijn naam en het levert
een sterk verhaal op.



Nee. Hij is
otapelgek.





Hij heeft heel Europa doorkruist om de zogenaamde "Gotham-stijl" te propagieren... al die vreselijke rommel van Pinkney. Hij echijnt een of anders mystieke ervaring gehad te hebben, toen hij als militair in Azië was.



Volgens hem houden gebouwen demonen op een afstand. Zoale die waterspuwers van Pinkney, bijvoorbeeld...



... ze moeten de mensen afschrikken om hen zo op het rechte pad te houden, en boze geesten verjagen.



Dat idee heeft hij uiteraard ontleend aan bouwmeesters uit de Middeleeuwen.



De afgeronde hoeken... die brengen kwade wezens in verwarring. De dikke muren, de gevels zonder ramen...



... houden de deugd vast.

Zo te horen zou hij het uitstekend kunnen vinden met een van mijn voorouders.



"Het laatste van de monsterlijke gebouwen die door Pinkney in Gotham zijn neergezet."





Ik heb vergeten hoe ik moet zuchten, geloof ik.

Anders zou ik het nu doen.



Toen Alfred vanavond naar de receptie van het hotel belde, is hij erin geslaagd Sinclaire kamernummer te krijgen: 518. Bovenste etage.

De gang zal hij wel in de gaten houden. Maar hij zal geen bezoek verwachten...



...van bovenaf.



Hij is de afgegelopen werken al vaak hier gekomen, naar het dak...

Het is er rustig, vredig...



... en hij heeft er een mooi uitzicht op een meesterwerk, het politiebureau van Pinkney... een uitzicht dat belemmerd wordt door het monsterlijke gebouw dat tegenwoordig de politie huisvest.

Hij rilt bij de telijkheid ervan.



Een zacht geluid, iets
bij de waterspuwer...



... een touw. En aan
het eind ervan...



Een demon. Een duivel.
Een gedrocht, uitgebreed in
de vlammen van de eeuwige
verdoemenis.



Stuur hem
terug...



... naar waar
hij thuishoort.

A large panel showing Batman hanging from a ledge, his body limp and his head tilted back. His cape is spread out behind him. The background shows a building with many windows.

De vensterbank is binnen bereik.
Zijn reflexen zijn betrouwbaar.
Dus de val is kort.

Maar de verwondingen aan rug
en schouder veroorzaken een
plotselinge en intense pijn.

Er is geen tijd voor pijn.
Geen tijd om die onder kontro-
le te krijgen. Dat zou vijf sekon-
den kosten, en de man op het
dak is bijna zeker Sinclair.

A large panel showing Batman in a dynamic pose, attacking a man with a green jacket. Batman is using his grappling hook. The man is looking back over his shoulder at Batman. The background is a building with many windows.

Hij mag niet ontsnappen. Dus moet
de pijn wachten.

A panel showing a man in a green jacket pointing towards Batman. He has a determined expression. The background shows a city street with buildings.

DUIVEL...





Geef je over,
en je krijgt de
hulp die je no-
dig hebt.



HULP?
Van een
DUIVEL?



Het metselwerk
is oud.



Aaaghh... mijn
hoofd... mijn
nek...

Kalm aan
maar.







Een gevoel alsof mijn
botten verbrijzeld
zijn...

... een leegte die
vanuit het diepst
van mijn brein
komt...

... een leegte
die me ver-
slindt...

Hij is weg.

Hoogstens een
paar minuten
bewusteloos ge-
weest, maar
dat was ge-
nóg.

Er dwaalt een
gek door Got-
ham City...

... en het is mijn
schuld.

Inderdaad. En zijn
wij ook verantwoorde-
lijk voor het slechte
weer?

Het is mijn
schuld, Alfred. Ik
heb me laten beest-
nemen. Ik had bet-
ter moeten we-
ten.

Ik WIST het
vroeger ook
beter.

Misschien word
ik dom op mijn ou-
de dag.

Omdat u een fout
hebt gemaakt? In dat
geval worden we oud
en dom **GEBOREN**.

Heus, meneer
Bruce, uw zelf-
verwijt is erger dan
nutteloos...

... het is
vernederend.

Goed, goed,
je hebt gelijk,
zoals gewoon-
lijk.

Ik moet
me geen ver-
wijten ma-
ken, maar ik
moet pro-
beren uit te
zoeken waar
Sinclair
uithangt.

Voor er nog meer
doden vallen.

Weet u zeker dat
dat gebeurt?

Hij zorgde ervoor
dat er geen doden vielen,
toen hij het eerste ge-
bouw opblies. Bij het twee-
de gebeurde dat per
ongeluk, en in het
hotel...

... wilde hij
niets liever dan
mij van kant
maken.



Hij is over een grens
gegaan, waaraan ik
vaak denk...

De scheidelijn
tussen obsessie
en waanzin.

Ik moet hem
tegenhouden.

Goedenavond,
agent.

Hallo.

GOTHAM
POLICE

Hij denkt: wat weten ze toch weinig.
Dat komt misschien omdat ze in een
dergelijk gebouw moeten werken.

Het beperkt hun geest.
Het laat hun ziel weg-
smelten.

Hij kan niet meer
tegen de aanblik.
Misselijk en gekveld
wendt hij zich af.

De ontmoeting met de demon heeft zijn
plannen verhaast. Hij moet de lelijkheid
verwoesten voor hij weer wordt aangeval-
len. En als hij dat gedaan heeft...

... dan heeft de stad... de
wereld... opnieuw een helder
uitzicht **HIEROP**, op het
laatste en mooiste geschenk
van Pinkney aan de mensheid!



Maar dit monsterlijke gebouw is het politiebureau. Het zit vol mensen, elk uur van de dag en de nacht.

Dus kan ik niet wachten tot er niemand is.

Wat zegt u?

Niets, agent.

Ik bewonder de architectuur.

Het is mooi, hè?

Oh, wat weten ze weinig. Jammerlijk weinig. Maar ze IS knap. Helaas zal ze sterven.

Zij, en vele anderen. Het kan niet anders. En uiteindelijk bewijst hij hun een dienst ... hij ontheft hen van hun dagelijkse strijd tegen de ellende.

Hij dwingt zichzelf naar het monsterlijke gebouw te kijken. Om te bepalen hoeveel explosieven er nodig zijn, en waar die geplaatst moeten worden, en wanneer.

Maar dit weet hij al: het gebeurt binnenkort...

Wordt vervolgd in het volgende deel!

B A T M A N.
LEGENDS OF THE
DARK KNIGHT.

COVER PARADE



Als je alleen nog maar de kwaliteit van de bijna Gotische tekst bekijkt tegenover de simpele en strakke zinnen in de Batman-comics, zul je van het tegendeel snel overtuigd zijn. Ze zijn inderdaad meer science-fictionachtig, maar er zijn altijd serieuzere onderwerpen in verwoven, zoals de steeds voortdurende rassenhaat, romantische scènes, familieruzies, er wordt vaak plaats gemaakt voor een diepgaand gesprek tussen vrienden, en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.

Maar goed, dit is een Batman-boekje, dus zal ik me daar maar tot beperken. Als ik de laatste paar afleveringen van Batman herlees, kijk ik met heimwee terug naar de tijden van 'The dynamic duo' Alan Grant en Norm Breyfogle. Dat waren pas kwaliteitsverhalen. Spannend, huiveringwekkend, duister. Maar dan kwam het solo-verhaal van Robin. Niet echt slecht, maar veel te langdradig. De serie heet trouwens BATMAN, niet Robin. Dus niet te veel solo-verhalen van Robin meer, a.u.b.! De laatste paar verhalen kwamen ook al niet bij het peil van een ruime twee jaar geleden. Het lijkt wel of de inspiratie op is bij D.C.. Probeer het eens over een andere boeg te gooien door 'The Last Arkham' te publiceren (Grant/Breyfogle)! Hier ga ik het bij laten, sorry voor de nogal lange brief, maar dit is de eerste keer dat ik schrijf en ik wou mijn hart eens luchten.

Bye, M. Michiels, Aartselaar (B)

Tja, ik zeg maar zo, ieder zijn meug. Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. Ik word alleen een beetje moe van de X-men.

Beste Bat-freaks,

Geschokt was ik na het uitkomen van de Batman-delen 47 t/m 51. Als trouwe Batman-lezer konstaterde ik dat verschrikkelijk veel Amerikaanse uitgaven zijn overgeslagen. Logisch, zul je zeggen, we kunnen onmogelijk alles uitbrengen. Wat is namelijk niet uitgebracht? Detective Comics 622-643, Batman 458-466 en waarschijnlijk ook 'Shadow of the Bat' (de vierde Bat-serie) 1 t/m 5.

Nogmaals logisch, omdat je slechts een tiental Nederlandse uitgaven per jaar kunt publiceren.

Maar, jongens, waar zijn jullie mee bezig??

Toch niet alleen alles publiceren wat betrekking heeft op Robin en wat gemaakt wordt door Dixon en Cyle??

En dan in nummer 51 terloops even opmerken dat Gordon een hartaanval heeft gehad en weer wat heeft met Sarah Essen!

Dit heeft de Nederlandse lezer gemist:

Detective Comics 622-624: een prachtig Ostrander verhaal met Sprang-covers.

Detective Comics 627: de 600e verschijning bij Detective Comics; een remake van het allereerste

Batman-verhaal door o.a. Norm Breyfogle, jammer genoeg min of meer uitgespuugd door jullie Batman-redactie.

Detective Comics 633: een prachtig, donker Batman-verhaal, waarin Bruce Wayne een identiteitskrisis doorstaat en waarin hij Tim vraagt hem te slaan om bij zijn positieven te blijven.

Detective Comics 642 (+ cross-over naar Batman): eindelijk weer een prachtig Scarface-avontuur.

Over naar de Batman-reeks:

Batman 458: het levensverhaal van Harold, de nieuwe medewerker van de Bat-family. Hoe hij de nieuwe technet wordt van Batman. Ondertussen volgt men Gordon en Sarah.

Batman 459: de hartaanval van Gordon, en Harold aan het werk in de Bat-cave.

Batman 460-461: getiteld 'Sisters in Arms'. Een prachtig vrouwen-avontuur, met Catwoman, Sarah en Vicky Vale. Het had zo mooi kunnen aansluiten op 'Batman Returns'.

Batman 462-464: een prachtig Farwest-verhaal met echte Indianen en (jullie noemden het niet eens) de introductie van de nieuwe Bat-hound, Ace!!!

Batman 465-466: Twee verhalen met Robin, Harold, Ace en alle anderen.

Tja, lui, prachtige Grant/Breyfogle-verhalen, met nieuwe, belangrijke mensen. Zomaar overgeslagen voor 't jochie Robin. Tja. Dan nog iets. Momenteel is een 4-delige Bat-mini-reeks bezig. Namelijk 'Sword of Azrael' gemaakt door O'Neill en prachtige Joe Quesada-tekeningen.

Wat zien we daarin gebeuren? De terugkeer van jawel, Batgirl!!

Weten we nog: ze kwam in een rolstoel terecht na ingrijpen van de Joker (zie 'Killing Joke'). En daar is ze weer. Als Barbara Gordon door onze held geraadpleegd wordt als computerdeskundige.

Ze heeft een nieuwe naam: Oracle.

Eén vraagje: jullie publiceren 'Legends of the Dark Knight' 21-23 toch wel, hè, met de prachtige Bart Sears-tekeningen, en graag in een Nederlandse aflevering??

Hopende dat jullie deze brief in zijn geheel publiceren en wachtende dat die vreselijke type-letters verdwijnen (voor mooie blokletters) groet ik u allen, Bat-freaks,

A. Rore, Zwolle

Zoals je zelf al aangeeft, hebben we maar een beperkte publicatiemogelijkheid. Het doet natuurlijk pijn aan ons hart, maar hierdoor moeten we keuzes maken.

Helaas zijn er niet genoeg Bat-freaks, zoals jij.

Om nieuwe lezers te trekken, experimenteren we nogal eens met nieuwe tekenaars. Wat betreft Harold en Ace, hoe belangrijk zijn die nou eigenlijk? Ze spelen bijrollen, meer niet. Als dat verandert, zullen ze zeker voor het voetlicht treden.

M.N.

BATMAN

A dramatic comic book illustration. In the center, a figure in a white, tattered, hooded robe with a mask holds a handgun, aiming it forward. The figure's face is partially obscured by the mask, showing only the eyes and mouth. The figure is standing on a dark, rocky surface. In the background, a large, colorful, stylized sun or moon with a rainbow-like gradient is visible. To the right, a ship is seen on the water. In the foreground, a man with glasses and a mustache, wearing a white shirt, is lying face down, seemingly dead or unconscious. A small, dark, round object with a red, spiky, and segmented appearance is on the ground near him. The overall color palette is dominated by blues, purples, and reds, with a bright yellow and red bat symbol at the top.

GELIFTEN

Lees BATMAN Special 17



8 710823 006135